

Dagje uit naar het Dolfinarium

Eindelijk was het dan 20 september de dag waarop de bewoners van Steenvliet en een deel van de bewoners van De Kom een dagje uit zouden gaan naar het Dolfinarium.

's Morgens allemaal vroeg uit de veren, aankleden een ontbijtje en dan naar de hal van Zorgcentrum Ravestein om te verzamelen.

Om 9.00 uur kwam de bus voor rijden en kon het instappen beginnen.

We konden niet allemaal in de grote bus dus gingen er ook enkele bewoners in de bus van Vrijthof.



De rolstoelen werden geladen in de aanhanger en Rond de klok van 10.00 uur vertrokken we richten Harderwijk.

Na een rustige rit kwamen we daar om 11.15 uur aan. Daar stond een grote groep vrijwilligers van Alliander op ons te wachten om de bewoners het park door te begeleiden.



De bewoners werden uit de bus geholpen en kregen allemaal een persoonlijk begeleider. De planning was dat we eerst koffie zouden gaan drinken met daarbij natuurlijk iets lekkers. Dit moest echter aangepast worden want bij binnenkomst zagen we dat de dolfinenshow om 12.00 uur en om 16.00 uur werd gegeven. De laatste show was geen optie dus de koffie werd verplaatst en we gingen eerst met z'n allen naar de Dolfinenshow.

Het was een geweldige show over een meisje dat een droom uit mocht laten komen. Ze droomde er altijd van om naar dolfineneiland te gaan en deze droom werd voor haar werkelijkheid. Er was echter een gevaar "Nachtmerrie" die haar droom om kon laten slaan naar een nachtmerrie. Samen met de Dolfinen heeft ze Nachtmerrie overwonnen en kon ze veilig voor 8.00 uur 's morgens weer in haar bed liggen.

Wat mooi om deze bijzondere dieren zo te zien springen en te zien samen werken met hun begeleiders.



Na de Dolfijnenshow gingen we met z'n allen naar de koffie en genoten van het lekkers wat daarbij werd geserveerd.

Vervolgens ging iedereen met zijn eigen begeleider het park op om samen met hem of haar de andere shows te zien en het park te bekijken.



Maar.....de tijd vliegt het was zo half vier tijd om te verzamelen. Er werd afscheid genomen van de begeleiders, bewoners werden in de bus geholpen en de reis naar huis was weer begonnen.

Niet alleen de bewoners hebben genoten en waren voldaan maar ook de begeleiders hebben een heerlijke dag gehad.

Op woensdag 21 september is afdeling de Horst en weer een gedeelte van de Kom geweest en zo ik hoorde heeft een ieder die dag ook ontzettend genoten.

Met dank aan het personeel van Alliander, vrijwilligers, familie en personeel afdeling Steenvliet, die met z'n allen geheel pro-deo deze dag hebben begeleid.

Sponsor van deze dag was Alliander.



Met vriendelijke groet,
Gerda van Eck
Verzorgende IG afdeling Steenvliet